

Op zoek naar de schat

Voor de zomervakantie vonden de welpen vrijdag tijdens het draaien allemaal onderdelen van een schatkaart. Helaas ontbrak het laatste stukje van deze kaart. En dit was precies de eindlocatie. Zonder dit stukje was de kaart helaas waardeloos. Toch konden de welpen al enkele tekens op de kaart ontcijferen. Zo stond er een oventje op, een lange boom en een schep die een gat graaft. Deze tekeningen wezen natuurlijk naar de plaatsen Langeboom, 't Oventje en Grave. De eindlocatie zou ergens over het water bij Grave liggen...

Gelukkig kwam Aad Piraat langs op ons clubgebouw en ja hoor... Aad had het laatste stukje van de schatkaart. Nadat de welpen beloofd hadden de schat met Aad te delen wilde die zijn deel van de kaart wel afstaan. Het laatste stukje bleek het logo van scouting Woezik in Wijchen te zijn.



Na een hele zomervakantie wachten is het dan eindelijk tijd voor ons zomerkamp. Na een mooie fietstocht van 25 km komen de welpen dan aan op het eindpunt van de schatkaart. Maar op de locatie is geen enkele schat te vinden. Misschien weten de piraten die delen van de schatkaart in hun bezit hebben gehad wel meer?! Dan moeten de welpen wel eerst bewijzen dat ze echte piraten zijn...

Elke welp krijgt om te beginnen een piraten bandana en samen maakt welk team zijn eigen piratenvlag. Tijdens het handelsspel gaan de welpen allerlei duistere havens af om pakjes op te halen om die via de juiste route op de eindbestemming af te leveren. Natuurlijk mogen andere handelaren geplunderd worden tijdens het vervoeren van goederen. Dit gaat de welpen goed af. Samen met Bennie Mooi worden er zwaarden gemaakt, want zonder zwaard kan een piraat zich natuurlijk niet verdedigen tegen alle gevaren op zee.



Helaas hebben we na al deze uitdagingen nog steeds geen schat. Wel weten we inmiddels dat de schat te vinden op een plek met veel water. Dus het komt goed uit dat we maandag gaan zwemmen. Net als echte piraten zijn de welpen niet bang om nat te worden. Sterker nog ze zijn de hele dag niet uit het water weg te krijgen. En ja hoor net voor we vertrekken weten we de schat te vinden. Eenmaal op het clubgebouw aangekomen wordt de schat geopend. Iedere piraat mag één ding uit de schatkist pakken en houden. De rest is voor Aad piraat. Alles lijkt goed tot we de hele schatkist leeg hebben. Dan blijkt de schat vervloekt te zijn. Dus voor iedereen weer naar huis kan moet deze vloek opgeheven worden. Dit kan alleen door een ritueel met het heilige water en het verbranden van het poeder der kennis en iets dierbaars!



De welpen laten zich door deze vloek niet uit het veld slaan. En ja hoor de volgende dag vinden we hoog in een boom al het poeder der kennis. Na even oefenen klimmen de welpen net als echte piraten zo via de touwen het kraaiennest in. Zonder vrees tokkelen ze weer naar beneden om even later al weer boven te staan voor een nieuwe ronde.





Nu alleen het heilige water nog en natuurlijk iets dierbaars. En tijdens het levend zeeslag is het zo ver. Daar is het heilige water. Om te vieren dat we bijna van de vloek verlost zijn gaan we met zijn alle naar het casino.



Daar kun je glitter tattoos laten zetten en geld verdienen of verliezen met allerlei spellen.



En dan is het alweer de laatste dag van ons zomerkamp. De tenten worden door de piratenwelpen schoongemaakt en ingepakt waarmee ze hun nachtje kamperen insigne hebben verdiend. De laatste ronde corvée wordt gedaan en dan is ook bekend wie dit jaar de goude pleeborstel heeft gewonnen. Alle piraten hebben hun eten op dus iedereen krijgt een cadeautje voor hun bah-bon. Nu rest ons alleen nog het opheffen van de vloek... iedereen wordt gezegend met het heilige water. Het poeder der kennis wordt over het vuur gestrooid en daarna worden de teamvlaggen verbrand en kunnen alle welpen weer veilig naar huis!