



SPELTAK SPECIAL

Scouts Zaterdag - november



Leiding:

Bob, Karin, Max, Jasper, Gratje, Joël & Marjolein

Leden:

Anne, Casper, Kevin, Floor, Niki, Luca, Olamide, Wout, Jurre, Tom, Jeroen, Marijn, Bram, Tom, Mexx, Liz, Lotte, Wessel, Cas, Zoë, Thijmen, Nora, Senna, Gijs, & Thijs



Scouts Zaterdag - november **SPELTAK SPECIAL**

Nieuw Seizoen!

Yes, het nieuwe seizoen is weer begonnen!

We nemen je mee met wat we hebben gedaan de afgelopen tijd.

De eerste draaidag hebben de nieuwe scouts kennis gemaakt met elkaar. Door verschillende samenwerkingsopdrachten, vragenvuur én een afsluitend potje Britse Bulldog.

Ook hebben we als groep geoefend op onze knoopskills door een mooi bouwwerk te pionieren. De nieuwe scouts maken zich zo klaar voor de installatie-eisen!

De welbekende vuurproef van expeditie Robinson hebben de scouts doorstaan. Op het gezamenlijke vuur hebben we nog even lekker marshmallows geroosterd.

Bij de scouts komt kaart en kompas ook aan de orde. In groepjes hebben we een route gemaakt en gelopen. De kompasgrepen en kompasroos zijn uitgelegd onder andere aan de nieuwe scouts.





Scouts Zaterdag - november **SPELTAK SPECIAL**

Installatie

Op vier november was het zover! Officieel kunnen we Casper, Tom, Cas, Thijmen, Thijs, Gijs & Wessel welkom heten als echte scouts in de groep.

Voor de installatie hadden de "oude" scouts een ontgroening bedacht voor ze. Deze hebben ze allemaal doorstaan. Op deze avond werden ook de APL's en de patrouille-indeling bekend gemaakt.



Ouderkindweekend

Op 18 & 19 november hebben we het ouderkindweekend gehad.

Op vrijdagavond hebben de ouders en scouts een interactieve tocht gelopen waarbij de groepen onderweg vragen en opdrachten moesten maken.

Aan het einde van de tocht berekenende de app de punten. Groep Mindblow had gewonnen. Goed gedaan!

Na een gezellig kampvuur was het tijd om te gaan slapen.

Na een ontbijt in de kampvuurkuil, hebben we highland games gedaan met de ouders en scouts. Daar is een nieuwe variant bedacht op Britse Bulldog namelijk de Britse springbok. De scouts moesten over de menselijke bok springen (vader/moeder) om de overkant te bereiken zonder door de leiding getikt te worden. Na dit alles kregen de ouders nog een certificaat uitgereikt van hun eigen kind dat ze het weekend overleefd hadden. Moe en voldaan gingen de scouts, ouders en leiding naar huis.

